

Hilsen fra Inga og Erik Somer december 2011.

Året 2011 lakker mod enden.



Det er tid at gøre status:

Året begyndte med sorg. Eriks datter Lone døde af kræft i slutningen af 2010.

I Februar var vi 8 dage på Cypern. Beretningen herom findes på Eriks hjemmeside www.erik-somer.dk .

Senere på måneden tog vi til USA for at besøge vor datter Eva. Her sidder vi sammen med vor amerikanske familie. Fra venstre: Eddie, Alex, Peter, Inga og Eva.



Fra Atlanta tog vi til Guadalajara i Mexico, hvor vi så på kunst og besøgte Eriks penneven Jim Cook i Ajijic.

I maj fik vi besøg af en anden penneven: Dick Schmitt fra Houston, Texas.



Disse pennevenner hjalp Erik med billeder til bogen "Mexico i Flammer – set fra Danmark", som udkom i 2010 og som nu er udsolgt, men findes på Eriks hjemmeside.

Den regnfulde sommer tilbragte vi hjemme med arbejde i huset og i haven – når vejret tillod det. Den 2.juli havde vi et kæmpestort skybrud, hvorved store mængder spildevand blev tilført vor sø – Nydam. Søen blev stærkt forurenet. Erik udarbejdede et forslag til forhindring af disse gener, som nu behandles af Gladsaxe Kommune.



I juli fik vi også besøg af vor amerikanske familie. Her et billede af Eddie og Alex, lige før de rejste hjem. Det synes Alex at være ked af.



Den 21. august fyldte Erik 85 år. Det blev fejret med en familiefest, hvor bl.a. Bina, min kusine Mirjams datter, gav en skøn balletforestilling på vor plæne.



I august afholdtes også den årlige vejfest med fælles middag på den afspærrede Skråvej.

3

I august afholdt Erik et foredrag på Køges museum for Kunst i det Offentlige Rum i anledning af en udstilling om Mexicansk murmaleri.



Den 16. september på Mexicos Nationaldag var vi af den Mexicanske ambassade inviteret til fest på Gjethuset i Frederiks- værk i for-



bindelse med en udstilling af zapotekiske tæpper. Der mødte vi væveren Angel de los Angeles, af hvem vi købte et vægtæppe.

Det lange smalle tæppe, der viser præcolumbianske kalenderfigurer egner sig til den høje væg i vor stue.



I slutningen af september var vi fire dage i Paris inviteret af af Eriks penneven Dick Schmitt og dennes søde kone Jane.





I oktober var vi inviteret til den årlige fest i Københavns Rådhus store sal, arrangeret af sammenslutningen af udenlandske kulturelle foreninger. Det er for os en af årets store begivenheder. Over 30 ambassader havde arrangeret buffetborde med landets mad- og drikke specialiteter.

Der var underholdning. Her danser Newzealandske Maoridansere.



Og her danser Erik med albanske folkedansere.



Medio december var vi over en weekend i Århus for at besøge Eriks søn Steffen og svigerdatter Marianne. (billeder fra arkiv).



Deres ældste datter Anna Olivia er på 3. år i München, hvor hun studerer



dans. Den yngste Amanda Maria er i år begyndt på lægestudiet på Århus Universitet.

Inga har året igennem været flittig med sin strikning – til sig selv og familie, men også professionelt med modeller til garnforretningen Uldstedet. Her ses hun i selvdesignet model. Hendes arbejder har fundet vej til messeudstillinger her i landet og i udlandet og de er bragt i flere håndarbejdsblade.

Vor datter i USA har arvet håndarbejdstalentet fra sin Mor. Hun producerer tekstilkunst hovedsageligt af genbrugsmaterialer og sælger det via Facebook og sin hjemmeside <http://www.etsy.com/shop/EvasArtcessories> . Her som eksempel en taske (tv) og en pude.



Fra den 18.-28.december har vi været en tur til Provence . Vi boede i en lejlighed i Nice. Hovedformålet med turen var at besøge en række *villages perché* (landsbyer på bjergtoppe bygget i middelalderen som beskyttelse mod piratangreb fra den anden side af Middelhavet). Her som eksempel landsbyen Peillon, som er en af de 15 bjerglandsbyer, som vi besøgte. Det betød mange trapper og stejle gader, men det klarede vi begge to.



Vi ønsker venner og familie en glædelig Jul og et godt Nytår.